



Sammendrag fra Frivilligrådets årsmøde den 19.11.2014

Tema: Hvem er med i fællesskabet

Formanden kom i sin indledning ind på, at Frivillig Danmark kunne betragtes som en legeplads eller en lukket fest for djøf'ere og de velbærgede (højtuddannede med plus 50 % og lavt uddannede med ca. det halve) i stedet for en åben dialog. Hun nævnte, at 8% af enhver årgang falder udenfor.

Mente vi lokalt skulle se på, om vi i vores holdninger og modeller medvirkede til det ekskluderende. Jacob Rosenkrantz var en god ordstyrer, som kunne fastholde temaerne i det, man kaldte "duetterne":

Nødvendigheden af at se på samfundets rammebetingelser:

Eksempel: Hvordan fattigdom skaber social eksklusion, hvordan de færre pædagoger medvirker til samme på grund af dårligere sprog og dermed dårligere skolegang, og hvordan gode pædagoger og lærere kunne åbne døre til uddannelserne.

Skolereformen i duet fra: Er en gave til, at den dur ikke (Mai Mercado Konservativ)

Det frivillige arbejde kunne være en måde at skabe en vej tilbage til det almindelige samfund. Det var vigtigt, at alle kom med: Demografiens udvikling og de positive virkninger af selvaktivering. Det kom der så i løbet af dagen flere diskussioner eller måske rettere dialoger ud af, for hvordan kunne man få alle med?

Howdan kunne man skabe frirum og mulighed for fællesskab med alle, der er nysgerrige efter at møde folk, der tænker og lever anderledes end en selv?

Howdan kunne ressourcerne fra borgere med en svingende livsytning aktiveres?

Semi offentlige rum som samtalesalon kunne være en mulighed.

Vi skulle ikke:

Tænke for meget i projekter eller på, at folk skal aktiveres, de skal bakkes op.

Huske, at i dag er det relationerne, der skaber aktiviteterne (dating with out sex Maurice Glasmann lektor m.m.)

Samme: Huske, at det styrende er staten og markedet og være opmærksom på, at vi ikke også spejler dem, men huske på, hvad det er, folk interesserer sig for. Prioriteret: omsorg for familien, børn, ældre, sygehusene, lokalmiljøet og jobbet.

Dilemmaet mellem det offentlige og de frivillige, så det frivillige område ikke kun blev en billigere og dårligere model / efterligning.

Vigtigt med strategipapirer så det bliver beskrevet, hvem der gør hvad og hvor. Hvad vil vi sammen med vores fælles samfund?

At medvirke til at skabe rammer, ikke små kasser og betinge os, at rammerne er tydelige.

Opmærksom på, at de nye normer med det evidens baserede og fundraising ikke kom til at fylde for meget, så vil der ikke være plads til alle i det frivillige arbejde.

Henrik Dam Kristensen ville ændre nogle af de rigide grænser: 15 i stedet for 8 timer ugentlig, APV skulle væk fra eks. trænerne og målrettet information om eks. forsikringer.

De udsatte blev mødt i øjenhøjde i arbejdspraktikker i det frivillige område – Anders Ladekarl med udfordringer dette gav med eks. frivillige, der skulle beskrive andre i forbindelse med arbejdspraktikker.

Konkret værktøj til at tænke udvikling af frivilligområdet:

Tilskuer Deltager Medudvikler Initiativtager
Nysgerrighed Frivillighed Pligtvillighed

Find mere information på:

<http://borgerlyst.dk> (hovedsiden).

<http://samtalesaloner.dk>

http://borgerlyst.dk/borgerlyst.dk/wp-content/uploads/2013/09/Kredsløb3_opslag.pdf -
download en gratis 'pdf-bog' om Borgerlysts arbejdsmetoder.

Allan Bentzen
bestyrelsesmedlem
udarbejdet 2.2.2015